



Reis naar het verleden

61 kinderen en kleinkinderen van mannen die op 8 oktober 1944 als dwangarbeider naar Duitsland werden gedeporteerd, bezochten afgelopen dagen de oosterburen. Samen met de

Stichting Deportatie oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg reisden ze naar plekken waar hun familieleden tijdens de oorlog leefden en werkten. Ze gingen ook naar kerkhoven waar

dwangarbeiders begraven zijn, zoals dat van Hildesheim op deze foto. foto Maartje van Berkel

 Zie ook **pagina's B2/3**